

# Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 5 januari 2020, 14e jaargang, nr. 1

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. De naam van deze zondag is Epifanie.

## Dienst 5 januari 2020

Locatie: **Het Anker**  
Organist: Jan Smid

**9.30 uur**, Voorganger: Ds. P. Israël  
Lector: Janke Kooi

## Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.

## Dienst 12 januari 2020

Locatie: **Het Anker**

**9.30 uur**, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

## Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer J.B. Bakker, Pr. Margrietstraat 16.

## Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst is er in het Honk gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor 2020. Iedereen is van harte welkom.

## Een goed verhaal

Het jaarthema 2019-2020 is 'Een goed verhaal'. Tijdens de startzondag stond het verhaal van Noömi, Ruth en Boaz centraal. In het voorjaar wil ik hier een vervolg aan geven door een drietal avonden te organiseren rond favoriete Bijbelverhalen. Elke avond zal één verhaal aan bod komen, maar de werkvorm zal steeds variëren, bijvoorbeeld meditatief lezen, schilderen/tekenen bij een bijbelverhaal of afbeeldingen bij een verhaal bespreken. Daarom nodig ik u hartelijk uit om uw /jouw favoriete Bijbelverhaal te noteren op de lijst die op de tafel in de hal ligt. Als uw/je favoriete verhaal er al bij staat, kan er een kruisje achter de eerste vermelding gezet worden. Ik zal bij de voorbereiding van de avonden putten uit de lijst. De data voor de avonden zullen in Samenspraak en de zondagsbrief vermeld worden.

Ds. Peter Israël

De redactie van de zondagsbrief wenst u een gezegend 2020 met veel copij.

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

[zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl](mailto:zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl)

## **Orde van dienst 5 januari 2020**

Orgelspel

Woord van welkom

Aanvangslied: LB 513

Moment van stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A :en niet laat varen wat zijn hand begon.

V :Vrede voor iedereen die komt met verdriet,

A: vrede voor iedereen die komt met vreugde,

V: vrede voor iedereen die komt om te bidden,

A :vrede voor iedereen die komt om te zingen,

V: Vrede in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

A: de Drie-in-een. Amen.

Lied: LB 100

Gedicht

Kyriëgebed met gezongen acclamatie, "Heer, ontferm U" (dienstboek I nr. 81)

Glorialied: LB 487

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing: Jesaja 60:1-6

Lied: LB 98:3,4

Lezing: Matteüs 2:1-12

Lied: LB 495:1,3,4

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: LB 520

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBG tekst 369d)

Collecte

Slotlied: LB 518:1,3

Zegen

Gezongen Amen 431 c