



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 31 maart 2019, 13e jaargang, nr. 13

De kleur is paars: de kleur van rouw, boete, inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is de 4e zondag van de veertig dagentijd.

Dienst 31 maart 2019

Locatie: **Het Anker** **9.30 uur**, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Organist: Dhr. Wim Dalmaijer Lector: Mw. Anna de Boer

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor het onderhoud.

Dienst 7 april 2019

Locatie: **Het Anker** **9.30 uur**, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus, Spijk

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. Bakker, Smitsweg 40.

Paasontbijt

Het paasontbijt wordt dit jaar georganiseerd door Provider. Dit houdt dus in dat het **wel** doorgaat. Daarom willen we u uitnodigen voor het paasontbijt, dat op 21 april van 8.45 uur tot 9.45 uur voor u klaarstaat. De dienst zal deze zondag om 10.00 uur starten. Vandaag, 7 en 14 april worden er opgavestroomkjes uitgedeeld. We hopen u te zien bij het paasontbijt.

Paaswake

Een nieuw begin! Kinderviering voor de paasnacht. Wij nodigen jullie van harte uit voor de Paaswake. We horen het verhaal van Jezus' dood en leven toe naar het Paasfeest. De viering is onderdeel an het kindernevendienst project, welke we in de 40 dagentijd hebben. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd, evenals hun ouders, opa's, oma's en natuurlijk ook andere belangstellenden. Zaterdag 20 april, 17.00 uur in het Anker, voorganger is Coby Lanting. Als het donker is in de wereld, dan bidden wij: God geef licht!

Paasproject van de kindernevendienst: Een nieuw begin!

Vanmorgen gaan we met de kinderen van de kindernevendienst verder met het Paasproject. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur, in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het deze weken over een nieuw begin: Jezus laat mensen een nieuw begin maken. En als Jezus zelf tijdens zijn eigen leven gekruisigd wordt en sterft, laat God hem niet in de steek. Hij laat hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus en voor ons allemaal. God zal altijd bij ons zijn, een nieuw begin maken! Binnen het project hebben we naast Bijbelverhalen hierover iedere week een stukje uit het leven van Julia en Stef: twee kinderen die een eigen, nieuwe tuin maken. Maar voordat de tuin vol met bloemen en planten staat, moet er wel wat werk worden verzet. Je moet er wel iets voor doen. Welke dingen zijn nodig om een nieuw begin te maken?

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst

Welkom

Dienst van voorbereiding

Stil moment

Zingen: Aanvangslied: Lied 122: 1 en 3

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Hoor ons aan, Eeuwige God

G: hoor naar ons bidden!

V: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt

G: Blijf ons niet verborgen!

V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf

G: Gij, Heer, vergeef ons!

V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw

G: geef ons uw genade!

V: Breng ons in het reine met U en met elkaar

G: Zegen ons met uw vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen

Zingen: Lied 210: 1 t/m 3

Gebet voor de nood van de wereld

Dienst van het Woord

Gebet bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

1e lezing: 2 Kronieken 36: 14-23

Zingen: Lied 176: 1 en 6

2e lezing: Lucas 15: 11-32

Zingen: Lied 896: 3 t/m 6

Uitleg en overdenking

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 4, 6 en 7

Kinderen komen terug

Dienst van gaven en gebeden

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

De gebedsintenties worden afgesloten met lied 367e 'Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons'

Zingen: Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen