

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 4 maart 2018, 12e jaargang, nr. 9

De kleur is paars: de kleur van rouw, boete, inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is de 3e zondag van de veertigdagentijd. (Oculi)

Dienst 4 maart 2018

Locatie: **Het Anker** **9.30 uur**, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Anna de Boer

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie (zending), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor het onderhoud.

Dienst 11 maart 2018

Locatie: **Het Anker** **11.00 uur**, Voorganger: Drs. H. Hoekstra, Emmen

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. M. Van Leeuwen-van der Zee, Vlasakker 16.

Gemeenteavond

Op 14 maart aansluitend aan de biddag voor gewas en arbeid wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. We zijn druk bezig met het voorbereiden van een gevarieerde en vooral gezellige avond, dus reserveer deze in uw agenda! Een vast onderdeel is wel de behandeling van de jaarrekeningen van de kerk, onderhoud en de diaconie. Ter voorbereiding op deze behandeling liggen de jaarrekeningen in de hal om mee te nemen. We hopen u te begroeten op 14 maart a.s. Namens de kerkenraad, Jan Weening

Avondmaal

In de Samenspraak van maart heeft u kunnen lezen dat de uitvoering van de Avondmaal wordt gewijzigd. Wij zijn hierbij als diaconie te voortvarend en enthousiast te werk gegaan en hebben, achteraf gezien, niet goed stil gestaan bij de gevolgen van het afschaffen van de plastic bekertjes. Besloten is om **toch** gebruik te blijven maken van de plastic bekertjes tijdens het Avondmaal.

40dagentijd project kindernevendienst

In de weken tot aan Pasen kijken we met de kinderen van de kindernevendienst naar de plaat die voor in de kerk staat. Op de plaat is een deel van de wereld te zien, daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus.

Elke week nemen we een voorwerp mee naar de nevendienst en horen welk verhaal daarbij hoort. Aan de hand van de verhalen over wat Jezus zegt en doet gaan we op weg naar Pasen.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst

Zingen: Aanvangslied: Lied 25a

Bemoediging – drempelgebed – groet

V: Onze hulp is in de naam van de heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk

En zoekt wat verloren is geraakt,

Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,

Wij komen tot U.

A: ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN:

VOL VAN ONSZELF,

MET DE LAST VAN HET VERLEDEN

OP ONZE SCHOUDERS:

V: Vergeef ons Heer,

maak ons tot uw mensen, vol van genade.

Open ons naar U en naar elkaar,

Naar onze toekomst.

A: AMEN

V: de Heer zij met u

A: OOK MET U ZIJ DE HEER

Over deze zondag.....

Kyriëgebed

Zingen: Lied 561: 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: Deuteronomium 5: 6-21

Zingen: Lied 540

2e lezing: Hebrëeën 4: 15-5:10

Zingen: Lied 544: 1, 2 en 3

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 557

Gebeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons'. Lied 367e

Inzameling van de gaven

Zingen: Slotlied: Lied 536

Wegzending en zegen