

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 21 januari 2018, 12e jaargang, nr. 3

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. Deze zondag is de 3e zondag van Epifanie.

Dienst 21 januari 2018

Locatie: **Het Anker**

Organist: Jan Smid

Heilig Avondmaal

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier (Appingedam)

Lector: Trea Westerloo

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (PKN Oecumene), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.

Dienst 28 januari 2018

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Ds. G.J. Gardenier.

Meeleven

Dhr. W. Hofsteenge, Gr. Hadderstraat 2b is naar

BetingeStaete, Ede Staalstraat 1 kamer 15 9933 KJ Delfzijl gegaan.



De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor zondag 21 januari in Het Anker te Uithuizermeeden.

Intredelied: Psalm 89:1,9

Stilte

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen. AMEN.

Groet:

Voorganger: Genade en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer

Allen: Amen.

'Klein Gloria'[Lied 195]

Derde zondag na 'Epifanie'

Morgenlied: Lied 273:1,4,5

Kyriegebed

Glorialied: Psalm 150:1

Gebed bij de opening van de Schriften

KND

De Profeet: I Samuel 3:1-12

Lied 317:1

Het Evangelie: Marcus 1:14-20

Lied 64:1,3,4 [**Tussentijds**]

Verkondiging

Lied 313:2,4

Dienst van de Tafel

Nodiging

Inzameling van de gaven

Tafelgebed

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn [Lied 384]

Dankzegging

Afsluiting: Lied 825:1,7,10

Wegzending & Zegen.

1. Dit lied gaat over Jezus die man van lang geleden het dorp waar hij vandaan komt is klein, heet Nazaret. Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld

3. Hij was een jaar of dertig toen hij van zich deed horen De mensen schoolden samen Als vissen om hem heen Zijn moeder en zijn broeders Begrepen niets van hem

4. De tijd is vol, bekeer je En wees het zout der aarde Wees voor elkaar barmhartig Zoals mijn vader is Op zoek in deze wereld Naar wat verloren is