

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden

www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 1 april 2018, 12e jaargang, nr. 13

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. Deze zondag is *1^e zondag van Pasen*.

Dienst 1 april 2018

Locatie: **Het Anker**

Organist: Ties Molenhuis

10.00 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (PKN: Jeugdwerk), de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.

Dienst 8 april 2018

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: dhr. L. le Pair (Roden)

Locatie: **Het Anker**

14.00 uur, Kinderthemadienst



LENTE

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. K. Ausema, Stationsstraat 2.

Afwezig

Coby Lanting is afwezig van 2 april t/m 10 april 2018. Voor dringende zaken kun je contact opnemen met de voorzitter Jan Weening, tel. 413023.

Spaardoosjes Kerk in Actie

Vandaag, maar ook volgende week zondag kunt u uw spaardoosje voor Kerk in Actie nog inleveren in de kerk. De diaconie zal u dankbaar zijn.

De Kerkenraad wenst u een inspirerende dienst met veel *muziek!!!!!!!!!!!!!!*.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 1 april Pasen 2018 Uithuizermeeden Thema: 'Het open graf'

Diaken van dienst draagt de Paaskaars binnen

Welkom

Stil moment

Aanvangslied 624: 1, 2 en 3 'Christus, onze Heer, verrees'

Groet en bemoediging

Zingen Lied 632: 1 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven'

Gebed

Zingen Lied 25 JdH 'Daar juicht een toon'

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Gebed

Schriftlezing= Kinderverhaal

Zingen Lied 982 alle 3 'In de bloembol is de krokus'

KND

Overdenking

Zingen Lied 642: 1, 2 en 8 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft'

KND

Gedenken van de kinderen die geboren zijn

Zingen Lied 513: 2 en 4 'God heeft het eerste woord'

Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader

Delen van de gaven

Slotlied 634: 1 en 2 'U zij de glorie'

Zegen

