



De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, boete en rouw.

Deze zondag is de 4e zondag van Advent.

Dienst 24 december 2017

Locatie: **Het Anker** **9.30 uur**, Voorganger: Drs. F. Postema, Krewerd

Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Janke Kooi

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor het onderhoud.

Locatie: **Het Anker** **22.00 uur**, Voorganger: Ds. L. Hoogendoorn (Kerstdienst)

Dienst 25 december 2017

1e kerstdag

Locatie: **Het Anker** **9.30 uur**, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mw. Ariëtte Brontsema

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie (Kerk in Actie: Kinderen in de knel), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor het onderhoud.

Dienst 31 december 2017

Oudjaarsdag

Locatie: **Mariakerk** **9.30 uur**, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Dienst 1 januari 2018

Nieuwjaarsdag (leesdienst)

Locatie: **Het Honk** **10.00 uur**, Voorganger: Dhr. P. de Boer

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. W. Maarhuis-Briek, Langelandsterweg 18.

Meeleven

Mw. J. Wolthuis-Oudman is na een val opgenomen op de revalidatie-afdeling van "De Twaalf Hoven", Meeden 1, 9951 HZ Winsum, Wierdezoo, kamer 7.

1e Kerstdag

Op kerstmorgen 25 december zal SDG de samenzang begeleiden i.p.v. Ties Molenhuis.

Advent

Advent, het komen, is de voorbereidingstijd van 4 weken voorafgaand aan Kerstmis. Het is een tijd van bezinning (nadenken) en inkeer (berouw, spijt). In lijn met de Kindernevendienst hebben we dit jaar gekleurde kaarsen. Je zou kunnen bedenken dat we als mensen allemaal verschillend zijn dus zijn de kaarsen dat ook. Elke week brandt er een andere kleur en elke keer vertellen we de betekenis van de kleur.

Deze vierde adventszondag is de kaarskleur blauw en dat betekent Goddelijkheid, oneindigheid en onschuld, maar we denken ook aan blauw water en (mooie) wolken en (heldere) lucht.

Kerst

Vandaag is het Kerstfeest! Vandaag steken we de gele kaars aan.

Geel is de kleur van licht en blij zijn. Deze kaars geeft licht net als in die nacht dat Jezus is geboren. Een ster zo helder en stralend boven de stal. Elk jaar mogen wij aan die STER denken dat Jezus onze Verlosser, toen al in het LICHT werd gezet.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst 24 december

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Zingen: Aanvangslied: Lied 447: 1 en 2
Bemoediging en groet

V: De vrede van de Heer is met u allen

A: Vrede ook met u

V: Gezegend bent U, Heer

A: dat U ons het leven geeft

V: Gezegend bent U, Heer

A: dat U ons Uw Geest geeft

V: De weg naar Uw Rijk is lang, bochtig, vol valkuilen en steil en wij worstelen met de richting.

Al te snel raken wij ontmoedigd, afgeleid en uitgeput en zijn wij geneigd om op te geven.

Gezegend bent U, Heer

A: dat U met ons op weg gaat. Amen

Zingen: Lied 447: 3

Kyriëgebed zingend Lied 155: 1, 2, 8 en 9

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Kindernevendienst

Zingen: uitzwaailied 1, 2 en 3

1e lezing: 2 Samuel 7, 15.8b-12

Zingen: Lied 89: 1

2e lezing: Romeinen 16: 25-27

Zingen: Lied 89: 3

3e lezing: Lucas 1: 26-38

Zingen: Lied 339a

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 992: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 992: 3 en 4

Zingen: Projectlied, melodie lied 464

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dank en voorbeden

Voorbede

Stil gebed

Collecte

Zingen: Slotlied: Lied 437

Zending Op-weg-zending

Gezongen Amen lied 416

Orde van dienst 1e kerstdag

Welkom

Zingen: Aanvangslied: Lied 477: 1 en 3

Adventskaarsen worden aangestoken

Zingen: Lied 477: 4 en 5

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Glorialied: Lied 468

Kindernevendienst

Zingen: uitzwaailied: 1, 2 en 3

1e Lezing: Johannes 1: 1-5

Zingen: Lied 488: 1

2e lezing: Lucas 2: 1-20

Zingen: Lied 476: 1

Overdenking

Zingen: Lied 478: 1 en 4

Zingen: Projectlied, melodie lied 464

Delen van de gaven

Zingen: Slotlied "Ere zij God"

Zegen

Projectlied 24 december

Het eerste woord dat uit de mond van priester Zacharias komt, zet iedereen tot zingen aan hoe God met mensen is begaan.

Refrein:

Voor alle mensen groot en klein wil God zo graag de Redder zijn. Luister naar dit verhaal, je wordt gegrepen door de liefde van God.

Projectlied 1e kerstdag

Een engel spreekt, een herder ziet het donker wijken voor een lied. En even staat door dit bericht de aarde in een hemels licht!

Refrein