



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 5 maart 2017, 11e jaargang, nr. 10

De kleur is paars: de kleur van rouw, boete, inkeer, tijd van voorbereiding. Deze zondag is de 1e zondag van de 40 dagentijd.

Dienst 5 maart 2017

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Biddag

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie (voedselbank), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor de bloemen.

Dienst 12 maart 2017

Locatie: **Het Anker**

Zendingszondag

9.30 uur, Voorganger: Ds. F.T. Volbeda, Groningen

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de fam. Knol, p/a dhr. A. Knol, Tuinbouwweg 7.

Gemeenteavond 8 maart

Op de gemeenteavond willen we natuurlijk stilstaan bij de jaarrekening 2016 van de kerk en van de diaconie. Tevens gaan we aandacht besteden aan het onderwerp: de kerk in 2025.

Het lijkt ver weg, maar het is dichtbij. Wij willen graag met u in groepjes over een aantal vragen van gedachten wisselen. De vragen zijn:

- 1 Waar bent u als gemeentelid het meest trots op wat er het afgelopen jaar (of 5 jaar) is gebeurd in onze gemeente?
 - 2 Noem een aantal goede ontwikkelingen in onze gemeente.
 - 3 Wat heeft het gemeente zijn u de afgelopen tijd gebracht?
 - 4 Noem een aantal sterke punten uit onze gemeente.
 - 5 Welke inzet zou u de komende tijd willen leveren aan onze gemeente?
 - 6 Hoe zou onze gemeente zich kunnen ontwikkelen afgezet tegen krimp en ontkerkelijking?
- Het zou fijn zijn als u hier thuis over nagedacht heeft, zodat we een mooie discussie met elkaar hebben.

Maaltijd

Op 14 maart is er weer de volgende maaltijd. Deze keer is het thema wereldgerechten.

Eten uit heel de wereld, een verrassing dus. De indeling is wel vertrouwd, vanaf 17.00 uur bent u welkom voor eerst een kop koffie of thee. De maaltijd begint om 17.30 uur en duurt uiterlijk tot 19.00 uur. De prijs is ook als vanouds 5 euro per persoon en maximaal 10 euro voor een gezin.

Opgave t/m zondag 12 maart in de kerk of op mailadres tolhek@home.nl.

Wij verheugen ons op een grote opkomst.

Een nieuwe tijd komt dichterbij

Vandaag starten we met het 40-dagenproject bij de kindernevendienst. Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een nieuwe tijd is aangebroken.

In het project volgen we de verhalen uit Marcus. In elk verhaal komt deze nieuwe tijd steeds dichterbij.

Spaardoosjes

In de hal staan nog 40-dagentijd spaardoosjes van Kerk in Actie. Als u nog geen spaardoosje heeft, dan kunt u er één meenemen.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst

Welkom

Dienst van voorbereiding

Stil moment

Zingen: Aanvangslied 91: 1 en 3

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Uw licht brengt verheldering, o God

Uw woord verandert alles!

Open onze oren voor uw woorden van hoop

Open onze ogen voor uw wegen van heil

Open onze harten voor het geheim van uw liefde

Neem van ons weg wat ons afhoudt van U

Vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan

Vul onze harten en handen met de gaven van uw genade

A: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT, AMEN

V: We mogen elkaar begroeten in Zijn naam:

genade voor u en vrede, van God onze Vader

en van onze Heer, Jezus Christus,

in gemeenschap van de Heilige Geest

A: AMEN

Zingen: Lied 91: 5 en 6

Zingen: Uitzwaailied kindernevendienst: 1, 2 en 3

Gebed voor de nood van de wereld (acclamatie Heer ontferm U)

Dienst van het Woord

Gebed

1e schriftlezing: Jesaja 58: 1 – 9a

Zingen: Lied 973: 1 en 2

2e schriftlezing: Matteüs 4: 1 – 11

Zingen: Lied 538: 1 en 4

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 91a

Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader (acclamatie Heer onze God, wij bidden U verhoor ons)

Delen van de gaven

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen: Slotlied 315

Wegzending en zegen