



De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, boete en rouw.

Deze zondag is de 1e zondag van Advent

Dienst 3 december 2017

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

1e Advent, tevens is er een Choicedienst

9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus, Spijk

Lector: Mw. Trea Westerloo

Collecten:

De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is voor de bloemen.

Dienst 10 december 2017

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. F.B. Oosterhuis, Vlasakker 10.

Meeleven

– Dhr. J. Jonker, Meidoornweg 23 is thuisgekomen uit Solwerd.

– Mw. W. van der Leest-Scholten, Kwekersweg 7 verblijft in de Twaalf Hoven, afd. Wierdezoom, huiskamer 4, kamer 22, De Meeden 1, 9951 HZ Winsum.

Moderamen

Het inloopspreekmoment voor gemeenteleden van donderdag 7 december komt te vervallen.

Advent

Advent, het komen, is de voorbereidingstijd van 4 weken voorafgaand aan kerstmis. Het is een tijd van bezinning (nadenken) en inkeer (berouw, spijt). In lijn met de kindernevendienst hebben we dit jaar gekleurde kaarsen. Je zou kunnen bedenken dat we als mensen allemaal verschillend zijn dus zijn de kaarsen dat ook. Elke week brandt er een andere kleur en elke keer vertellen we de betekenis van de kleur.

Deze eerste adventszondag is de kaarskleur Paars, dat is de bekende adventskleur en betekent inkeer, anders gaan denken of doen, omdat je je realiseert dat je fout dacht of handelde en verootmoediging, je nederig opstellen.

Adventsproject kindernevendienst

Het aansteken van de kaars

Tijdens de adventszondagen wordt traditiegetrouw de kaars aangestoken en een gedicht voorgelezen. Dit jaar doen we het anders. Bij aanvang van de dienst wordt er door een kind van de kindernevendienst een gemeentelid gevraagd **samen** de kaars aan te steken. Hierbij wordt geen gedicht voorgedragen.

God maakt een nieuw begin

Het adventsproject stelt de geboorte van Jezus centraal. Alles begint met Zacharias die niet kan praten ... tot dat hij vader wordt. Voor hem is dit een nieuw begin. Niet alleen voor Maria, maar voor ons allen. Door middel van platen op een projectverbeelding, verhalen uit de bijbel en het zingen van een lied zullen we het verhaal naar Kerst zichtbaar maken.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Orde van dienst

Welkom

Aansteken van de adventskaars

Zingen: Intochtslied: Lied 745

Onze hulp, drempelgebed en groet

Project kindernevendienst

Zingen: projectlied, melodie lied 464

Kyriegebed uit het Dienstboek, een proeve, pag 632 nr 66
(Gezangen voor liturgie 448)

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart. Die mij hebt
gezien eer ik was geboren (5 keer)

Gebed bij de opening van Gods Woord

1e lezing: Deuteronomium 17: 14-20

Zingen: Lied 461

2e lezing: Matteüs 4: 1-11

Zingen: Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5

Uitleg/verkondiging

Zingen: Lied 506: 1 en 4

Gebeden met gezongen acclamatie lied 458: zuivere vlam,
verdrijf met je licht de angst van ons hart (3 keer)

Inzameling van de gaven

Zingen: Slotlied: Lied 598

Wegzending en zegen

Projectlied

Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.

Refrein:

Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.