

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 30 juli 2017, 11e jaargang, nr. 31

De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en toekomst.

Deze zondag is de 6^e zondag van de zomer.
(7e zondag na Trinitatis)

Dienst 30 juli 2017

Locatie: **Mariakerk**

Organist: Wim Dalmaijer

9.30 uur, Voorganger: Drs. E. Smit (Westeremden)

Lector: Jolien Kerkstra

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor de bloemen.

Dienst 6 augustus 2017

Locatie: **Het Anker**

11.00 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens
(Warnsveld)

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mw. G. Sikkema-Baar, Den Bommel 7.

Meeleven

Dhr. P.J. Rijpma, Langelandsterweg 55, is - in afwachting van een volgende operatie - eerst weer thuis.

Situatie ds. Bodewes

Na een bezoek aan de bedrijfsarts is ds. Bodewes per 18 juli weer voor 100% ziek gemeld. Zij zal haar werkzaamheden tot nader bericht niet kunnen uitvoeren. Wij wensen haar veel sterkte toe met haar herstel.

Namens de kerkenraad

Johan Werkman en Hans Leenders

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST OP 30 JULI 2017

Intochtslied: 313: 1 en 5: *Een rijke schat aan wijsheid gaf God ons in zijn woord.*

Votum en groet in beurtspraak:

Voorganger: Onze hulp is de naam van de Heer.

Gemeente: Hij die schiep de hemel en de aarde

Voorganger: Hij blijft trouw, altijd.

Gemeente: Hij laat niet los wat Hij begonnen is.

Voorganger: De Heer zij met u met zijn genade en vrede!

Gemeente: Ook met u zij de Heer!

Antwoord: 195: *Ere zij de Vader...*

Vermaning en troost: Matteus 6: 7 – 10 en 13: 44 - 45.

Antwoord: 320:2 en 3: *Bemin uw Heer te allen tijd.*

Gebed bij de opening van de schrift.

Lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 3: 2 – 12: *Salomo's gebed.*

Antwoord: psalm 119: 47 en 49: *Hoe zie ik uit naar uw heilig recht..*

Lezing uit de brief aan de Romeinen 8: 19 – 23 en 26 – 27: *Gods Geest bidt voor ons.*

Antwoord: 902: 1 en 3 en 4 en 5: *Is God de Heer maar voor mij, wie zal dan tegen zijn?*

Overweging afgesloten met orgelmuziek.

Antwoord: 747: 1 en 4 en 8: *Eens komt de grote zomer....*

Dank- en voorbeden, tijd voor stilte, afgesloten met gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'.

Inzameling van de gaven.

Slotlied: 675 geheel: *Geest van hierboven, laat ons geloven.*

Zending en zegenbede, beantwoord met een gezamenlijk gezongen 'Amen!'

(naar keuze van de organist 431 b of 431 c)

