

De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en berouw. Deze zondag is de 5^e zondag van de *lijdenstijd*. Judica.

Dienst 2 april 2017

Locatie: **Het Anker**
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)
Lector: Ariëtte Brontsema

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (Kerk in actie, Noodhulp), de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud.

Dienst 9 april 2017

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer H.P. Pastoor, Prinses Margrietstraat 33.

Meeleven

Erwin Hiemstra, Prinses Christinastraat 1 is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Paasontbijt

Wegens succes geprolongerd een sprankelend paasontbijt georganiseerd jeugd van Choice! Daarom willen we u uitnodigen voor het paasontbijt op 16 9 tot 10 uur, voorafgaand aan de dienst. Op 2 en 9 april worden er opgavestroomkjes uitgedeeld. De opgavestroomkjes kunt u dan de week erna de daar voor bestemde doos doen in de hal van het Anker. U kunt zich ook via de mail: paasontbijt@kpnmail.nl. Aanmelden tot **uiterlijk** 9 april. Het gebeuren is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. U bent van harte welkom.



door de
april van

weer in
opgeven

Collecte Hongersnood

Radio en televisie staan deze week in het teken van een gruwelijke ramp in Afrika. Iedereen heeft de beelden wel gezien. De collecte van de diaconie is daarvoor bestemd. Dus geef met gulle hand.

Choice

De jeugd van Choice komen niet vanochtend, maar vanmiddag om half 3 samen in het Anker voor een inspirerende middag.

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

ORDE VAN DIENST 2 APRIL 2017

Aanvangslied Psalm 116 : 1,2,3

Bemoediging en groet

Psalm 116 : 4,6

Smeekgebed

Lied 1008 :2,3

Uitleg project kindernevendienst

Als gebed bij de opening van het Woord zingen we : lied 314

Eerste lezing : Johannes 11 : 1-27

Lied 413 : 3

Tweede lezing : Johannes 11 : 28-44

Lied 534

Verkondiging

Orgelspel

Uit het Liedboek der Kerken van 1973 Gezang 487 (De Heer heeft mij gezien...).

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis,

plant als een boom in ons zijn eigen leven,

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt

zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dankgebed- Voorbeden met acclamatie 367e-Stil gebed-Onze Vader (klassieke versie)

Inzameling der gaven

De kinderen komen terug

Lied 713

Zegen

Gezongen Amen (431c).

