

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 11 februari 2024, 18e jaargang, nr. 6

De kleur is groen: de kleur van hoop, groei en toekomst

Dit is de 6e zondag van de Epifanie.

Dienst 11 februari 2024

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Kor van Dijk

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Lector: Mw. Greetje Lanting

Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie de tweede collecte voor de kerk en de laatste collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Dienst 18 februari 2024

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Dhr. W. Voogd (Rouveen)

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. S. Gast, Rensumapark 18

Bemoedigingskaartjes

Aanstaande zondag liggen er weer bemoedigingskaartjes in de hal. Wilt u uw naam er ook op schrijven?

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar:

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst van zondag 11 februari in Het Anker te Uithuizermeeden.

Welkom en mededelingen.

- Aanvangslied: **NLB 31: 1 “Op U vertrouw ik, Heer der heren”**
- Bemoediging en groet (met volgende interactie/wisselspraak):

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is tot in eeuwigheid

G: En het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade zij u en vrede, van God

G: de Vader

V: en van Christus Jezus

G: onze Heer. Amen

Toenaderingsgebed:

V: Almachtige God,

voor U liggen alle harten open, alle verlangens zijn U bekend en geen geheim is voor U verborgen.

..... gebedstilte.....

Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van uw heilige Geest,

zodat wij U van harte liefhebben en grootmaken uw heilige Naam

G: Amen

- Vervolg aanvangslied: **NLB 31: 3 en 7 “Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen”**
- Kyriëgebed. Na de woorden “Zo bidden wij U” zingen: gezongen acclamatie, **“Heer, ontferm U”**
- Gesproken lofverheffing en glorialied: **NLB 939: 1 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”**
- Gebed voor de opening van het Woord
- Eerste lezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-15b
- Lied: **NLB 837: 1 en 2 “Iedereen zoekt U, jong of oud”**
- Tweede lezing: Marcus 1: 40-45
- Lied: **NLB 837: 3 en 4 “Heer, als ons denken U ontkent”**
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel
- Lied: **NLB 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”**
- Bericht van overlijden
- Lied: **429 (oude liedboek) ‘ Wie maar de goede God laat zorgen’**
- Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: “Wees mij een rots, een toevlucht” 514 d
- Stil gebed
- Onze Vader (vertaling NBV 369d)
- Collecten
- Slotlied **NLB 263 “Wees Gij mijn toevlucht”**
- Wegzending en zegen
- Gezongen Amen **431b**