

Broeders en zusters van de Protestantse gemeente van Uithuizermeeden,

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons land, ons dorp en ons leven in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.

Rondom de kerkdiensten

We hebben besloten om in ieder geval tot en met 8 april 2020 geen diensten te organiseren. Als alternatief zullen we op de zondagen in de ochtend een morgengebed uitzenden. Deze zijn te volgen via kerkdienstgemist (www.kerkdienstgemist.nl). Een link naar onze eigen kerk staat ook op deze website (www.pguithuizermeeden.nl)

Rondom gemeenteactiviteiten

Alle activiteiten in het kerkgebouw onder de vlag van onze gemeente komen tot deze datum te vervallen.

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben. Een bezoekje is dan prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam, ook niet voor onze predikant.

Als kerkelijke gemeenschap willen we blijven omzien naar elkaar. Juist in deze periode mogen we elkaar niet los laten en hebben we elkaar nog meer nodig. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden.

- 1) Onze predikant, ds. Israël, is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0594-699496.
- 2) De tijden van de inloopochtend hebben we verruimd op woensdag van 9.15 uur tot 11.15 uur en daar buiten op afspraak. De werkruimte van onze predikant is zo ingericht dat er voldoende onderlinge afstand mogelijk is.
- 3) Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon van uw wijk voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die een pastoraal gesprek kan gebruiken.
- 4) Probeer ook onderling contact te houden, via telefoon, WhatsApp of een kaartje.
- 5) Hebt u praktische hulp nodig (bijvoorbeeld bij boodschappen) of kunt u die bieden? Neem daarvoor contact op met Bonnie Hoekstra via telefoonnummer 06-24212328.

Ga met God!

We nodigen u uit om thuis te zingen, te lezen of in gedachten te nemen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Jan Weening
Preses

Houd zo mogelijk ook de berichtgevingen in de gaten op onze website en/of facebook