

"Het verhaal van Ester"

Vanaf vandaag gaat het in de lange kindernevendienst een langere periode over het bijbelboek Ester. (eigenlijk heet ze Hadassa). Uiteraard beginnen we bij het begin...

Bij binnenkomst maken we mooie kaarten om te laten versturen namens de kinderen van de nevendienst. Ze zijn kleurrijk, vol mooie stickers en figuren.

Marieke steekt de kaars aan en leest daarbij een gedichtje voor dat gaat over bidden. Wat is bidden eigenlijk? En waarom steken wij de kaars aan wanneer we gaan beginnen. We vragen of God bij ons wil zijn en door het licht is hij dat ook. God is ons lichtje.

We verzamelen het geld dat we dit hele jaar gaan sparen voor de Voedselbank.



Kort vertellen we wat de voedselbank doet en hoe belangrijk hun werk is.

Hadassa is een mooie naam. Het betekent trouw en liefde. Hadassa woont bij haar oom Mordechai en moet haar naam veranderen in Ester. Deze naam komt van een godin van de perzen, een afgod. Hadassa wil niet zo heten... maar het moet... Wat betekenen onze namen?? We zoeken het op. Gijsbert betekent 'van edele afkomst; een stralende pijp'. Lilian betekent 'lelie' en Alieke betekent 'van

nobele afkomst'. Zo hebben we de betekenis van al onze namen opgezocht.

We horen het verhaal van Koning Ahasveros die erg machtig is en belangrijk. Hij heeft een mooie vrouw, Koningin Wasti. Wanneer de koning een feest geeft, dat een half jaar duurt!, wil hij dat zijn vrouw, koningin Wasti, zich laat zien aan de mannen op het feest. Ze weigert. De koning is woedend en in overleg met zijn raadsheren besluit hij Koningin Wasti weg te sturen.

Hij wil dat alle vrouwen gehoorzaam zijn aan hun man. Dit is geen goed voorbeeld voor de vrouwen in zijn Koninkrijk.

We verdelen de groep in jongste en oudste kinderen en horen apart van elkaar het verhaal van Ester. We hebben nog niks over haar gehoord...tot nu... Koning Ahasveros wil een nieuwe Koningin. Hij had wel spijt na het wegsturen van zijn vrouw Koningin Wasti. Maar hij kan niet meer terug. Als er eenmaal een wet was, kon hij niet meer teruggedraaid worden. Uit het hele land worden de mooiste meisjes opgezocht en meegenomen naar het paleis. Van al die meisjes kiest de koning zijn nieuwe koningin. Zo wordt ook Ester meegenomen. Ze heeft een groot geheim: ze verteld niemand dat haar oom Mordechai is, dat ze eigenlijk bij het Joodse volk hoort en dat ze Hadassa heet. Het is gevaarlijk om dat te vertellen want veel mensen hebben een hekel aan de Joden en willen hen kwaad doen.

Ester moet mee naar het paleis. Daar wordt heel goed voor haar gezorgd. Na een jaar

verschijnt ze voor koning Ahasveros en hij kiest haar als zijn Koningin. Ester weet niet of ze nu blij moet zijn of niet...

De jongste kinderen krijgen een handmassage van elkaar want ook Ester moest allerlei schoonheidsbehandelingen ondergaan voor ze aan de Koning werd voorgesteld. Om mooie handen te krijgen werden ze ingesmeerd met olie en werden ze gemasseerd. Ook wij doen dit bij elkaar. Wat ruikt dit lekker en het voelt heerlijk schoon.

Daarna doen we alsof 1 van ons koning Ahasveros is. Wat wil de koning dat zijn volk doet? Hij beslist en wat hij zegt doen we. We moeten springen, kruipen, stil liggen, huppelen etc. Maar wat nou als de koning zegt dat we iets gevaarlijks moeten doen? Moet je dat dan toch doen?

De oudsten, 2 meiden vandaag, hoorden ook het verhaal van Ester, maar dan iets moeilijker taal. Daarna luisterden ze naar een lied 'God heeft een plan'. Wat was het plan van God met Ester? Waarom wordt

een gewoon meisje van het Joodse volk koningin van een heel groot land?

Na wat drinken en een lekkere koek worden we opgehaald om in de kerk de zegen te ontvangen. We nemen de kaars weer mee terug de kerk in en nemen plaats op een rij stoelen waar we de zegen ontvangen.

Fijn dat jullie er allemaal waren en tot een volgende keer!

Jolien en Mandy