



is gestopt

Zoals u en jullie in de vorige Samenspraak hebben kunnen lezen is Choice! helaas gestopt te bestaan. Dit heeft voornamelijk als reden dat er te weinig leiding was en dat het aantal jeugdleden terugliep in deelname. In overleg met de jeugdouders is besloten om vaker een jeugddienst te organiseren om dit op te vangen.

Helaas betekent dit ook dat er geen commissie meer is die het organiseren van een paasontbijt of een andere activiteit rond Pasen op zich neemt.

Choice! is opgezet vanuit een denktank die door onze voormalige predikant Doekle de Boer bijeengeroepen was. Hieruit is bijvoorbeeld ook de gezamenlijke 'herberg' maaltijd ontstaan.

Oktober 2013 was de eerste dienst. Spannend voor de leiding; 'hoeveel zouden er komen?' En misschien toch ook wel wat spannend voor de jeugd; 'wat zou dit voor dienst zijn?'. Gaandeweg bleek het toch best een succesje te worden, er kwamen steeds geregeld jeugdleden elke eerste zondag van de maand naar deze dienst.

Na 2 jaar werd er vanuit de leiding geopperd iets speciaals te doen voor iedereen vanuit Choice!. Schoorvoetend kwam de leiding aanzetten met het idee van een paasontbijt...schoorvoetend inderdaad want zou deze jeugd dat wel zien zitten?

Nou, inmiddels weten we dat de jeugd dit heeft zien zitten ;-). Het woord 'paasontbijt' alleen al veroorzaakte bijna een explosie van enthousiasme bij de jeugd. Dit enthousiasme groeide bij het bedenken wat er allemaal moest komen en geregeld moest worden. Dit enthousiasme werd alleen maar groter toen de aanmeldingen binnenstroomden... 36, 50, 78, 100!!

Dat zoveel mensen zich zouden aanmelden hadden we niet durven hopen, de eerste 36 waren we al helemaal mee in ons nopjes. Bij de 100ste aanmelding kon de jeugd zich bijna niet meer inhouden, wat **COOL!!** Na dit eerste succesvolle paasontbijt mochten nog 3 jaren volgen met elke keer zelfs 130 deelnemers, minimaal.

Ondertussen bleven de diensten elke eerste zondag van de maand doorgaan. Besloten was hier elke keer een verslagje van in Samenspraak te maken zodat iedereen kon lezen waar de jeugd het in de dienst over had gehad. Er kwamen uiteenlopende thema's aan bod; vriendschap, geld, verdriet, bidden, veroordelen, geloven wat je niet ziet, zomaar een greep uit de verschillende diensten.

3 juni 2018 was de laatste Choice! dienst met als thema 'bezit'. Misschien wel het meest toepasselijk als laatste thema. Uit Deutronomium leerde de jeugd dat het niet belangrijk is wat je hébt, maar wie je wil zijn. Hier zou je ook uit op kunnen maken dat, ondanks dat Choice! stopt (dat is wat we hadden) het wellicht een opstap is geweest voor iets moois wat nog kan komen.

Dit stukje is bedoeld om geheel in de stijl van Choice! af te sluiten, met een verslag in Samenspraak en op de website.

Hartelijke groeten van het Choice! team.

Monique Bergsma, Jolien Kerkstra, Chantal van der Molen, Nathalie van der Molen, Silvia Ubbens.