



3 juni ging het verhaal van Job verder in de kindernevendienst. Job, de rijke man die veel van God houdt en die alles doet zoals God het graag wil. Vorige week hoorden we dat Job niet meer zo rijk is. Job verloor al zijn kinderen, zijn dieren en zijn knechten. Hij is bijna alles kwijt geraakt, maar toch.... toch blijft hij geloven. Vandaag gaat het verhaal verder. We horen dat Job heel ziek wordt. Hij krijgt pijnlijke bulten over zijn hele lichaam die jeuken. Nu wil Job vast niets meer met God te maken hebben, zo denkt ook zijn vrouw. Maar het tegendeel is waar. Job wil van God blijven houden, in goede en in slechte tijden. Vrienden van Job gaan bij hem op bezoek. Ze schrikken heel erg als ze Job zien, maar ze gaan niet weg. Ze leven met Job mee. Dat geeft troost! Job mag zijn hart uitstorten bij God. En dat doet hij ook. Job schreeuwt het uit. Hij roept om hulp wanneer hij geen uitweg meer ziet. Ook wij mogen met al onze vragen naar God gaan. Als je boos bent of verdrietig of juist blij en dankbaar. God is de beste plek. Weet je waarom? Hij luistert altijd, hij houdt van jou en hij zal je verder helpen en je nooit alleen laten. Dit is de boodschap van vandaag.

We vertellen de kinderen dat het belangrijk is dat we zieke mensen niet uit het oog verliezen, maar dat we laten merken dat we met hen meeleven.

De dienst begonnen we met het maken van kaarten voor mensen uit de gemeente, in goede en in slechte tijden. We vertellen hoe fijn de mensen het vinden een kaart te ontvangen van de kinderen. In de Samenspraak lezen we de dankbaarheid en dat doet ons ook goed.

Hoe kunnen we nog meer iemand helpen die het moeilijk heeft? Een bezoekje, een telefoontje, een kaart, een knuffel (letterlijk en figuurlijk), een cadeautje, een gebed.

Na en korte break maken we ieder een opkikker-potje. Een potje met op de deksel een kikkerkopje van papier. We versieren het potje en stoppen er kikkersnoepjes in en een opkikker-soepje. Dit potje kunnen we aan iemand geven die wel een opkikkertje kan gebruiken.

We praten nog even na aan de hand van een aantal praatkaartjes. De vragen gaan over ziek zijn en de belevingswereld van de kinderen. Is het spannend om op bezoek te gaan? Wat schrijf je in een kaart aan een zieke? Wat wordt er in de kerk gedaan voor de zieken? Etc.

Het was een fijne dienst. 1 juli nemen we afscheid van de oudste van de kindernevendienst en de volgende lange kindernevendienst is op 5 augustus. Ben je niet op vakantie, dan hopen we je te zien!

