



# CH<sup>+</sup>ICE!

We sluiten af met een gedicht en muziek van Lost frequencis  
– Sky is the limit

Eens was het oude jaar nog nieuw,  
Een zee van lege uren,  
Een schat aan kansen  
En aan keuzes.  
Het leek alsof je zwom in tijd,  
Of alles kon, en nu is het alweer  
Voorbij- Voorgoed verleden tijd.

Een heel nieuw jaar  
Ligt voor je klaar  
Dat ruimte biedt  
Aan nieuwe plannen  
Een eindeloze reeks van dagen  
Tot het weer zomer is....

Soms gaat het hard,  
De dagen vliegen om,  
En dan weer tergend traag  
Wanneer de wijzers  
Van de klok te langzaam  
Voorwaarts kruipen.

Met het verstrijken van de tijd  
Groei je de toekomst in.  
Wat zal die brengen?  
Eén ding staat vast:  
Wat komen gaat, is straks  
Gestold in foto's van momenten.  
Dan is dit nieuw jaar weer oud.

Groeten Nathalie en Chantal van der Molen