

CHOICE!

40 dagentijd was het thema van de Choice! dienst van zondag 4 maart.

Na het welkom heten en de mededelingen van de zondagsbrief hebben we de kaars aangestoken en was het tijd voor het opwarmertje.

Op een vel papier was het getal 40 geschreven, de jeugd kon op post its een associatie met het getal 40 schrijven. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk kwamen er een paar dingen naar voren die met bijna 40 te maken hadden, bijvb mijn ouders zijn bijna 40. Het getal 40 heeft in de bijbel een best belangrijke rol, het is het getal van de beproeving. De zondvloed duurde 40 dagen en nachten, Mozes werd 40 jaar in de woestijn beproefd, Ninevé kreeg 40 dagen uitstel om zich te bekeren... enz enz

Na het onderzoeken van het getal 40 werd er naar muziek geluisterd van Rend Collective, het lied 'movements'.

Vervolgens hebben we het thema wat Kerk in Actie aan de 40 dagentijd heeft gehangen behandeld. Het thema is dit jaar 'onvoorwaardelijke liefde'. De jeugd kreeg de opdracht om m.b.v. internet via hun mobiele telefoon en de bijbel op zoek te gaan naar moeders/vrouwen die onvoorwaardelijk liefde gaven/liefhadden. Dit bleek nog wel even een dingetje... Voor de hand liggend kwam Maria uit de bus als moeder van Jezus en de onvoorwaardelijke liefde voor Jezus en voor God omdat zij God's boodschap begreep en dus de moeder van Jezus werd. Ook kwam het verhaal van Ruth en Naomi naar voren en de zus van Mozes, Mirjam.

Ook na deze geslaagde opdracht werd er naar muziek geluisterd, wederom van de band Rend Collective (toch ook best een cool bandje volgens de jeugd) met het lied 'Build your Kingdom' en dan de live versie van de EO jongerendag; echt een aanrader om thuis even op te zoeken.

De 40dagentijd is een tijd van bezinning, in/met jezelf maar ook met anderen. Als je er bijvoorbeeld wel voor kiest om tijdens deze tijd te vasten in de vorm van bijvb geen vlees eten, niet snoepen, geen alcohol helpt het soms als je dit met iemand afspreekt. Je gaat een verbinding aan met iemand om samen tot bezinning te komen; maar ja, hoe ga je zo'n verbinding aan?

We zijn samen met elkaar in een cirkel op de grond gaan zitten met een bol touw. De opdracht was: pak het uiteinde van het touw en gooi de bol naar iemand waarvan je een eigenschap bewondert. De vol touw is een paar keer rond gegaan en uiteindelijk ontstond er een web. Met elkaar hebben we achterover gehangen terwijl we ons vasthielden aan het touw. Zo hebben we ervaren dat we elkaar nodig hebben om met elkaar in verbinding te blijven, de spanning op het touw wordt minder als er iemand los laat, dat maakt dat je verder achterover buigt.

We hebben de dienst afgesloten met de dagtekst van de Kerk in Actie app.

De volgende keer is het paasontbijt, voor de 4^{de} keer al weer! We hopen dat het weer net zo'n succes wordt als voorgaande jaren! 😊