

CH⁺ICE!

Het Thema van de dienst van 5 februari was 'mijn GROTE voorbeeld'.

Na het welkom heten heeft Martin de kaars aangestoken en zijn de mededelingen van de zondagsbrief medegedeeld.

Vervolgens begonnen we met de dienst middels het opwarmertje. De opdracht die de jeugd eerder in de week had gekregen was "zoek een foto of afbeelding van je grote voorbeeld"; omdat veel jongeren dit wat lastig vonden hebben we besloten dat ieder zijn eigen voorbeeld op een blaadje zou schrijven. Nadat iedereen dit had gedaan werden de blaadjes door elkaar gehusseld en kreeg ieder weer een ander blaadje. Doordat ieder 1 voor 1 voorlas wat er op zijn/haar blaadje stond konden we samen bedenken/raden wie welk voorbeeld had opgeschreven. Hier kwamen best wat verrassingen uit. Sporthelden, actrices, muzikjuffen en rib-vaarders hier uit het dorp kwamen voorbij en niet in de minste plaats.... in 2 gevallen kwamen ook ouders voorbij als grote voorbeeld. Dit kunnen de ouders weer in hun zak steken ;-)

Het eerste filmpje ging over Joric. Joric is blind, dit komt door een hersentumor, maar ondanks dat hij blind is kan hij wel heel goed zwemmen en ook in een rechte lijn. Hij noemt als voorbeeld zijn zwemcoach die kanker overwon maar ook Maarten van der Weijden, de olympisch zwemkampioen die ook kanker overwon. Deze verraste Joric in het filmpje door een stukje met hem mee te zwemmen en hem van tips te voorzien hoe hij nog sneller kon zwemmen. Dit is de link naar het filmpje van Joric:

https://www.youtube.com/watch?v=ij7R4_4PDwA

Na ons gebed waarin we hebben gevraagd of God ons wil helpen om erin te slagen dat we steeds meer de mens mogen worden die we graag willen zijn (om een goed voorbeeld voor een ander te zijn) hebben we naar een muziekclip geluisterd en gekeken. Dit lied van Bakermat heeft 'One Day', het is een house nummer waarin een gedeelte van de beroemde tekst 'I have a dream' van Martin Luther King verwerkt is. Martin Luther King was een dominee die een voorbeeld voor veel mensen was in de jaren 60 en misschien is hij nog steeds een voorbeeld in onze tijd. Dit is de link naar het lied 'One day' van Bakermat:

https://www.youtube.com/watch?v=PFJeoGu_e8E

Onze lezing kwam uit 2 Koningen 22 vers 1 en 2. Het gaat over koning Josia die zijn vader, Koning Amon opvolgt na zijn dood. Hij komt er op zijn jonge leeftijd (8!) steeds meer achter dat hij niet het voorbeeld van zijn vader wil volgen maar het voorbeeld van zijn opa, Koning David. Naar aanleiding van dit verhaal hebben we de jeugd 5 vragen voorgelegd:

1. Zou jij het later net zo willen doen als je ouders of juist helemaal anders? Wat zou je anders doen?
2. Welke eigenschappen bewonder jij in mensen?
3. Waarin kun je zelf een voorbeeld zijn voor anderen?

4. Welke inspirerende mensen geven jouw geloof in de toekomst?
5. Is God voor jou een voorbeeldfiguur?

Bij de antwoorden op deze vragen kwamen heel persoonlijke dingen naar voren. Erg moedig en vooral mooi omdat we hierin elkaar de ruimte konden geven en elkaar niet veroordeelden, bovendien is het veilig genoeg om zulke persoonlijke dingen te delen. Een prachtig voorbeeld 😊

Na de collecte hebben we het filmpje 'Wie is God?' gekeken van het online programma Denkstof. Dit hebben we afgesloten met een gebed waarin we hebben gedankt voor alle mensen die iets goeds uitstralen en die zo veel moed en hoop hebben, dat ze anderen inspireren en ons iets van God's licht laten zien. Dit is de link naar het filmpje 'Wie is God?': <https://www.youtube.com/watch?v=qgXkBJ9mY1Y>

Ter afsluiting hebben we het lied van Miss Montreal geluisterd die ze speciaal voor Tijn heeft geschreven en gezongen. Tijn is 6 jaar en heeft een hersentumor waardoor hij niet oud zal worden. Hij wilde geld inzamelen tijdens de Serious Request actie van 3fm (die altijd de laatste dagen voor kerst wordt gehouden) door nagels te lakken, uiteindelijk heeft heel (bekend) nederland zijn/haar nagels gelakt voor het goede doel. Tijn heeft hierdoor laten zien dat je altijd een voorbeeld kan zijn voor mensen en dat het niet uitmaakt hoe oud, jong, groot, of klein je bent. Dit is de link naar het lied van Miss Montreal speciaal voor Tijn: https://www.youtube.com/watch?v=KWxry6Y_o9Q

Tot de volgende Choice! dienst, deze is zondag 5 maart om 09:30 in het Anker, tot dan! 😊