

Orde van dienst

waarin opgenomen
de gedachtenis der gestorvenen
van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden



Zondag 26 november 2017
in het Anker
Oudedijksterweg 21 Uithuizermeeden

Thema: 'Verwachting'

Voorganger : Coby Lanting-Polkerman
Organist : Ties Molenhuis
M.m.v. : het projectkoor o.l.v. Ties Molenhuis

Lied 601: 1 koor, verzen 2 en 3 gemeente



1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge-bor-gen,
licht o-ver-dek mij, wuur mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al-len
zo zwaar en droe-vig als wij zijn
niet uit el-kaars ge-na-de val-len
en doell-loos en on-vind-baar zijn.

- 2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
- 3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

1 voorzang, 2 allen:



Heer, ont-ferm u,

1 voorzang, 2 allen:



Chris-tus, ont-ferm u,

1 voorzang, 2 allen:



Heer, ont-ferm u o - ver ons.

voorzang Tegen het donker laten wij zingen,
meer dan een leven lang, grenzeloos groot,
heeft Hij hart voor mensen!



allen Glo - rie de Eeu-wi-ge, Hem al - le eer!

voorzang Glorie aan God alleen hoog in de hemel
en hier allerwegen, hier waar wij wonen
vrede voor mensen al zijn beminden –
zijn oog rust op hen.

allen Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!

voorzang Laat onze adem U loven en zingen,



allen mach-ti-ge God, U ons le - ven een lied!

voorzang Zegenen wij U al onze dagen,
dragen uw naam als een vuur met ons mee.



allen Mach - ti - ge God, Gij licht zien - der - o - gen!

voorzang Machtige God, Gij Zoon en geliefde,
hoor naar ons roepen, vragen om vrede;
draag van ons weg alle dood zelfgekozen,



allen draag van ons weg heel de we - reld van schuld.

voorzang Gij zijt de enige, Gij onze Heer!



allen Gij toch de eer - ste, weg voor ons uit!

voorzang Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij.

Liedboek Online

① ② ③ ④

allen Mach - ti - ge God, Gij, Zoon en Ge - lief - de,
krach - ti - ge Geest, al - le glo - rie aan U!

Dienst van het Woord

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e Lezing Habakuk 3: 17 en 18

17Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
18toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

Lied 221: 2



2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt o-ver mij en o-ver al mijn gan-gen.
Wie zou ik wor-den, waart Gij niet be-reid
om, als ik val, mij tel-kens op te van-gen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U ver-lan-gen.

Liedboek Online

2^e Lezing Openbaring 7:9-16

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!' 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.' 13 Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' 14 Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

Lied 726:5

5 Nu om - straalt hen licht des he - mels
en de le - vens - bron ont - springt
waar zij jui - chen U ter e - re
waar hun koor uw glo - rie zingt.
Vre - de is hun deel voor im - mer,
lief - de is hun eeu - wig recht,
want zij tra - den uit de sche - mer
voor uw le - vend aan - ge - zicht.

Liedboek Online

Uitleg en Verkondiging, thema: 'Verwachting'

Lied 725: 1,2 en 4

1 Gij bo - den rond Gods troon,
die van zijn aan - ge - zicht
de weer-glans ver - der draagt
op vleu-gels van het licht,
draagt met uw stem
ons men-sen-lied
op - dat het zingt
al - leen voor Hem!

Liedboek Online

- 2 O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij,
nu rond Uw koning staan,
uw grote koor,
in 't zoete licht van Zijn gezicht,
zingt ons nu voor.
- 4 Ook ik zing voluit mee,
de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik,
Zijn liefde toegedaan,
dat tot het eind,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Inleiding op de gedachtenis

Lied 199

koor Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

allen:

Laat de zon van uw aan-ge-zicht o - ver ons op-gaan,
ze - gen ons al - len met het licht van uw o - gen.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of two systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment line (bass clef). The key signature has one flat (B-flat). The first system is marked 'allen:' and contains the lyrics 'Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,'. The second system contains the lyrics 'zegen ons allen met het licht van uw ogen.' The piano accompaniment features a steady bass line with chords and moving lines in the right hand.

koor Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

allen Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Liedboek Online

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden naar voren komen

08-12-2016	Geessien Oosterhuis-Kornelis	92 jaar
10-01-2017	Jan Derk Woltjer	82 jaar
20-01-2017	Aaltje Boelkens-Vink	82 jaar
22-01-2017	Jan Spijk	86 jaar
24-01-2107	Henderik Tillema	93 jaar

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden naar voren komen

29-01-2017	Aafke Klaaske Knol-Buitenwerf	72 jaar
11-02-2017	Drewes Veenstra	87 jaar
12-02-2017	Geertruida Brondsema-Sikkema	87 jaar
20-04-2017	Aaltje Wiersma-Messchendorp	95 jaar
08-05-2017	Pieter van der Ploeg	94 jaar

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden naar voren komen

24-05-2017	Menno Werkman	78 jaar
04-06-2017	Gerardus Veldman	85 jaar
11-06-2017	Luiktje Tillema-Timmer	94 jaar
13-06-2017	Alie Middelkoop-Ras	91 jaar
20-06-2017	Garnt Sikkema	86 jaar

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden naar voren komen

28-06-2017	Hindrikje Noordhof-Pieterman	93 jaar
10-07-2017	Nicolaas Henricus Johannes Maria Scheepers	65 jaar
30-07-2017	Aagtje Padjé-Geut	99 jaar
05-08-2017	Roelf Buitenwerf	89 jaar
08-08-2017	Hermina Jantina Werkman-Leeftink	73 jaar

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Als de 3 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden naar voren komen

08-09-2017	Henderika Kap- de Weerd	97 jaar
21-10-2017	Roelof Johan Dekker	68 jaar
22-10-2017	Etje Brontsema-Dijkema	92 jaar

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Ontsteken we een kaars voor allen die omgekomen zijn in de dwaasheid van deze wereld.

Wij gedenken allen die zijn gestorven aan de hongerdood, aan geweld, aan mensvernietigende oorlogen, aan natuurrampen en ziekten. In verbondenheid met hen allen steken wij een kaars aan

En zijn we stil.....

In onze harten en in onze gedachten zijn nog vele andere namen en gezichten.

Mensen van wie we kort of langer geleden afscheid moesten nemen, en die nog elke dag gemist worden.

Namen misschien die zelden of nooit meer genoemd worden, gezichten die bijna niemand zich nog herinnerd.

We weten ons verbonden met de mensen die gestorven zijn maar hier niet bij name genoemd worden.

En we weten ons verbonden met allen, die iemand aan de dood verloren hebben, dichtbij of ver weg.

Gedenken doet ieder op zijn of haar wijze, maar met elkaar delen we een deel van ons verleden en onze hoop voor de toekomst.

Gemeenteleden die dit willen mogen nu naar voren komen en een lichtje ontsteken.

Koor zingt: 'In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal'

Dienst van Gaven en Gebeden

Dankgebed, voorbede, stil gebed en deze gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het 'Onze Vader'

Delen van de gaven

Lied 416 alle 4

1



2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij ge - vaar, in ban - ge tij - den,
o - ver jou zijn vleu - gels spre - den.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liedboek Online

- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen (gezongen Amen)

Na afloop van de dienst kunnen de kaars en de roos worden meegenomen door de nabestaanden.

Indien u dit wenst is er de mogelijkheid om na afloop van de dienst de namen van uw dierbaren te schrijven op de rol in de Gedachtenishoek. Zo blijven hun namen ook voor ons bewaard en voor hen die na ons komen.

Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

Want God bewaart de namen
liefdevol en zorgvuldig
Hij oogst ze,
bindt ze op Zijn hart.
En met ons aller namen
bouwt Hij de nieuwe dag,
waarop Hijzelf de tranen drogen zal
van wie vandaag nog huilen